

:(:(:(

Woooo, vandaag toch iets stoms gedaan!

We waren melig, Monica, Akira en ik, en we verveelden ons. We liepen een beetje door de gang te slenteren en toen zagen we de jas van Max aan de kapstok hangen.

Ik kan Max niet uitstaan, want hij is een arrogante kwal. Hij is 16 en hij doet ook de zomercursus Spaans, twee niveaus hoger dan wij. Max denkt dat alle meisjes van de hele school verliefd op hem zijn. Wat dus niet waar is, want ik ben ook een meisje :) Maar Monica ziet hem wel zitten.

Zij stelde voor om een briefje in zijn zak te doen met een 'geheime liefdesboodschap'. Akira vroeg wat er precies geheim is aan een liefdesboodschap. Monica zei: 'De afzender.'

Omdat ik heel goed ben in onopvallend gedrag, stelde ik me beschikbaar om het briefje ongezien in de zak van Max te doen. En toen gebeurde het.

Ik stak mijn hand in de binnenzak van het leren jack van Max, en toen ging ik opeens aan die jas RUIKEN! Zo echt helemaal met mijn neus erin. Wie doet nou zoiets?! De jas van Max!!!

Hij rook verschrikkelijk lekker, misschien kwam het daardoor. Volgens mij naar Axe-chocolate, dat gebruikt Daniël sinds kort, maar ik wist het niet zeker want ik rook er ook nog iets anders doorheen. Dus ik moest nog een keer heel diep snuiven. Deze keer echt aan de binnenkant van het jack, bij de oksel. Ik kwam er maar niet achter wat het was. Een soort kruid. Of hooi. Of het konijn van de gast-familie van Monica, dat ruikt ook heel erg lekker.

Dus ik stond met mijn kop in die jas heel diep na te denken over een bepaalde geur, toen ik achter mij iemand hoorde kuchen. Niet Monica of Akira (helaas); het was een jongens-kuch. Van een jongen ouder dan Tommy en Daniël, want zijn stem was veel lager.

Toen ik me omdraaide met een rooie kop, stond niet Max vlak achter mij, wat ik verwacht had, maar *profesor Rodríguez*, de meest sexy leraar Spaans ever. Hij wilde zijn jas terug. (De jas die ik stond op te snuiven.)

Monica en Akira waren in rook op gegaan. (Iets waar ik ook heel erg naar verlangde.)

Ik wilde tegen *profesor R.* zeggen, dat ik me vergist had in zijn jas, maar ik wist opeens geen woord Spaans meer, en ook geen woord Nederlands trouwens. Ik piepte alleen maar 'Sorry' en ging er als een haas vandoor.

Dus...

Dat komt wel goed tussen mij en *Profesor Rodriguez* :(

Maar nou ben ik benieuwd. Wat had jij gedaan in mijn plaats? (Als je werd betrappt tijdens het besnuffelen van de jas van de leukste en knapste leraar van de school...)

- A. Gewoon door blijven ruiken en *profesor R.* feliciteren met zijn heerlijke geur en het liefdesbriefje van Monica in zijn binnenzak.
- B. Doen alsof je een epileptische aanval krijgt.
- C. Zeggen dat je een Inspecteur van Volksgezondheid bent en een luizencontrole houdt.
- D. Vragen of de professor vrienden met je wil worden op Hyves.
- E. Je haar verven.

De volgende keer doe ik *B.* Zeker weten. En dan hoop ik dat *prof. R.* mij in zijn armen neemt en door de gangen rent op zoek naar hulp. Die is er in de hele school natuurlijk niet te vinden, en daarom rent *profesor Rodriguez* met mij in zijn armen naar buiten, naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Daar aangekomen vertrouwt hij het personeel van de eerste hulp niet, en wil hij per se bij mij blijven en mijn hand vasthouden als ik word onderzocht. Ik verlies een paar keer het bewustzijn en *prof. R.* raakt volledig over zijn toeren en smeekt me weer terug te komen in de wereld van de levenden. Ik word aan de hartbewaking gekoppeld en de verpleegkundigen leggen voor *profesor Rodriguez* een matrasje op de grond zodat hij de nacht bij mij kan waken enzovoort enzovoort. Uiteindelijk trouw ik met de *profesor*.

PS Bij nader inzien doe ik liever niet de epileptische aanval, want daarbij moet je schuimbekken om het echt te laten lijken.

Ik doe een hartaanval. Dat is wel zo chic.
